

ff



İHSAN KAFADAR YAZIYOR

ABD PROJESİ VE SİĞİNCACILAR

Dünden Devam

Suriyeli sığınmacılara, sonradan katılan Afganlı ve Iraklı sığınmacılarla sayılan 10-12 milyonu aşmış olduğu söyleniyorsa da resmi kayıtlar, bu miktarın çok altında gösterilmektedir. Ülke çapında illere göre dağıtılan Suriyelilerin kentlerdeki durumlarına bakıldığında ise, gerçeklerin böyle olmadığını ve çoğununda, açtıktan dükkanlara, Arapça tabelalar asarak İstanbul'u sığınmacı deposunu haline getirmeleri, esnafımızı rahatsız etmektedir. Suriyeli sığınmacıların yüzde 85'i kampları dışında kalmaktadır. Hiçbir ülkede, vatandaşlık verilerin dışındaki sığınmacılara kamp dışına çıkılmalarına izin verilmemektedir. Sığınmacıların kamp dışına çıkmasıyla, bir çok olayda, kontrol ve takibini imkansız hale getirmektedir. Sığınmacılar sadece ekonomik sorunlar dışında sosyal sorunlarımızı da arttırmıştır. Çok eşlilikten dolayı ülkemizde olan nüfus artışı yanında, uyum dışı yaşantı, kınminal suçlar, kavgaalar, soygunlar gibi bir çok sorun, Türkiye'de zaten var olan sorunların çözümünü güçleştirmektedir. Emlakçılık yapan sığınmacıların, "Türkleri ev vermemi" demesi ve vermemesi, düşmanlıklar arttırmaktadır. Artık, Suriyeli, Afgan ve Iraklı sığınmacılar, misafir olmaktan çıkmış, ev sahibini kapı önüne atacak aşamaya geçildiği, saklanamaz şekilde ortadadır. Şikâyet ve

endişelerimiz sadece, Türkiye'de olmamaktadır. İlk önce Suriyelilerin akrabası olan Arap ülkelerinde aynı endişeler yaşanmaktadır. Üstelik, içinde Ortadoğu Projesini uygulayan ABD ve koalisyon ülkeleri ile terör örgütleriyle işbirliği yapan devletler varken, sığınmacılarla birlikte, ülkemize sokulan, görevlendirilmiş düşmanlarımızı da biliyoruz. Nitekim, ülkelerinde savaştan kaçan 1,5 milyon kadar Suriyeli sığınmacılarıyla ilgili olarak, Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hector Hajar, kendi ülkesinde Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmesi gerektiğini belirterek, mültecileri barındıran bölge ülkeleri için uluslararası yardım fonu oluşturulması çağrısında bulundu. Brüksel'de Suriye konulu konferansta konuşan Hajar'ın yanında Lübnan Dışişleri Bakanı Abdülhâk Bou Habib de vardı. Heyet konferansın genel oturumunda Lübnan'ın Suriyeli mülteciler konusundaki resmi tutumunu ifade etti. Lübnan'da Fransızca yayın yapan l'Orient du Jour gazetesinin aktardığına göre, Hajar, konuşmasında önce Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin varlığını "ekonomik sonuçlarını" sıraladı ve göçmenleri devletin sübvansız ettiği hizmetlerden yararlanarak ülkenin rezervlerini boşaltmak" ile suçladı. Lübnanlıların işlerini kaybettiğini, aynı zamanda, hırsızlık, kınminal suç sayısında patlama yaşandığını, ayrıca, her iki yeni doğan çocuktan birinin Suriyeli olduğunu belirten Lübnanlı Bakan , nüfusun demografik olarak değişmekte olduğunu ileri



sürdü. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, ülkede yaşayan yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli göçmenin Suriye'ye iadesi için uluslararası toplulardan destek istedi. Mikati aksi takdirde göçmenleri zorla ülkeden çıkaracağını belirtti. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, "Bazı ülkelerin ve kurumların tavırını şüpheyle karşılıyoruz. Amaç, yerlerinden edilmiş Suriyelileri Lübnan'a yerleştirmekse, bunu reddediyoruz. Daha önce de Filistinlilerin ülkemize yerleştirilmesini reddetmiştik" dedi. Lübnan lideri, yabancı güçlerin Lübnan'ı Suriyeli sığınmacıların entegre etmeye zorlamasını "ülkenin kabul edemeyeceği bir suç" olarak nitelendi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, "Bazı ülkelerin ve kurumların tavırını şüpheyle karşılıyoruz." dediği gibi, bu işlerde iyi niyetler olmadığı açıktır. Diğer yandan, Almanya'ya ulaşan kaçak göçmen sayısından şikâyetçi olan 10. Başbakanı, Olaf Scholz, Türkiye ile göç anlaşmasının devam ettirilmesini istedi. Lübnan' da Suriyeliler için yeni yasaklamalar getirildi. İran ve Pakistan'ı, Afgan sığınmacıların sınırdağı etmeye başladı. Suriye iş savaşını destekleyen, başta Fransa olmak üzere, Avrupa ülkelerinde, hem savaş çıkartmakta, hemde kendi ülkelerine gelince, bu sığınmacıların, onlarda istememektedir. Son yıllarda ABD, sınırlarını geçen düzensiz göçmen sayısındaki artırdan, Amerikan

halde şikâyetçidir. Venezuela, Honduras ve Haiti gibi ülkelere ekonomik şartların zorluğu ve güvenlik endişeleri gibi nedenlerle ABD'nin güney kıyılarında insan akını yaşanırken, düzensiz göçün yarattığı sorunlar ülke siyasetinin de önemli gündem maddelerinden biri olarak görülmüştür. Biden yönetimini ve demokratları sorunu ele almakta aciz kalmakla suçlayan Cumhuriyetçi valiler, kendi yönetimlerindeki eyaletlere gelen göçmenleri otobüslerle Demokratların yönetiminde olduğu kentlere gönderiyor. Rekor sayıda göçmen akınının birçok kentte evsizlik ve yardım fonlarının tükenmesi gibi sorunları körüklediği değerlendiriliyor. Seçmenler de durundan memnun değil. Son olarak ABC'nin gerçekleştirdiği bir ankette katılımcıların yüzde 62'si yönetimin göç politikasından memnun olmadıklarını bildirdi. (Sözcü) Sığınmacılardan bütün ülkelerde, şikâyetler artarken, Cumhurbaşkanı T. Erdoğan, ise, "Gariplere kapımsız açık tutmayı sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, "Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan, gelişti. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Yarı nereden geleceklerini bilemeyiz. Ama bu ülke daima mazlumların sığınacağı olmaya devam edecektir. Bundan hiç endişeleniz olmasın" ifadelerini kullanmaktadır. Her yönden gelecek güçlerle ülkenin durumunu olumsuz şekilde değiştirebilecek sığınmacıların kalıcı olması, dayatmalarla devamlılık sağlanamaz. Ev sahipleri ile, misafirler arasında, Toplumsal Mutabakat

sağlanması gerekir. Aksi takdirde, toplumsal barışın sürekli olmayacağı gibi, ülke felakete de sürüklenebilir. Sığınmacı akımları Ulus devleti yıkılmak için iktidar silahı olarak kullanımla olasılığını da gözden uzak tutamamız. Suriye iç savaşında, Türkiye ve Lübnan'dan başka, "Ensan ve müslüman kardeşlerini" kabul etmesi gereken ülkeler varken hiçbir Arap ülkesinin, sığınmacılara sahip çıkması düşündürüldü. ABD, sığınmacıların, Türkiye'ye yönlendirilmiş olmasına bakılırsa, hesaplarını boşa çıkartmak için geçirdiği tedbirleri ülke olarak zaman geçirmeden almamız. Sığınmacıların ilgili kalıcı çözüm olarak, gönüllü dönüş ilk düşünülecek çözümlerin başındadır. Bunun için, önce Bepir Esat ile anlaşarak, sığınmacılar için ülkemiz katkıda ve yardımda bulunmalıdır. Sorun çözülmediği takdirde, en kısa vadede, sorunun çözümünü kolaylaştırmak isteniyorsa, karar milletimize bırakmak ve sormak için "Referandum" girmeliyiz. Tıpkı Kurtuluş Savaşında ve Cumhuriyetimiz kurulduğunda olduğu gibi "Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" demeliyiz. Kaldı ki, ülkemiz için bu kadar önemli olan ve "Ülkemizin Bekası" için, bu sorunu çözmek için hamaset nutukları yerine, Kur'an'da belirtildiği gibi "Aklımızı kullanmalıyız"