



SURİYELİLERLE İLGİLİ ENDİŞELER

Suriye’de yaşananların ülkemize yansımaları ekonomik olarak külfet getirmekte, bunun da bedelini ülke ve millet olarak ödemek zorunda kalıyoruz. Kapıları açtık milyonları ülkemize aldık, ülkemizin her yöresine dağılmalarına izin verdik. Suriyelilerin yarattığı ekonomik sıkıntının yanı sıra asayiş adına da olayların artmasına neden olduğu da kaçınılmaz bir gerçek..

Suriyeli mültecilerin yükünü ABD ve Avrupa’nın uyanık liderleri ülkemize yüklemek için her türlü taklayı atmaktan imtina etmiyor. Verdikleri sözleri tutmayan dış dünyanın kalıpları yeni dalgalanmada da Türkiye’ye mültecilerin gönderilmesi adına her türlü film ve fırladığı atılmaktalar.

Herkesin internette bulacağı Suriyelilerin ülkemizde yarattığı olumsuzlukları bulabilir, bunlar arasında Suriyelilerin Türk vatandaşları

arasında yarattığı olumsuzlukları bulabilir, bunlar arasında Suriyelilerin Türk vatandaşları yapılmasının yarattığı endişeler var. Ülkemin vatandaşı yapılması halinde 2016 yılında Ali Dumanoğlu tarafından dile getirilen aşağıdaki endişeleri dikkatlerden kaçırmamak gerekir.

“Periyodik provokasyonlar ile Suriyeliler Türk düşmanı yapılacak, seçilmiş pilot bölgelerde Türklerle çatışmaları sağlanacak, planlanmış bazı kanlı olaylardan sonra Suriyelilere silah dağıtılacak.

Suriyelilerin çoğu sol örgütler, PKK ve Ermenilerle işbirliğine sokulacak. Önemli bir kısmı da DEAŞ (İŞİD) militanı ve intihar bombacıları yapılacak. Araplaştırılan Hatay’ı Suriye’ye katmak için referandum istenecek, Suriyelilerin Türk kızları ile evlenmesi teşvik edilerek bozgun hızlanacak.

Askere alınan vatandaş! Suriyelilerle Mehmetçik kavramı bozulacak, ekonomiden Türklerle düşen gayri safi milli hasıla payı azalacak, Türkiye Cumhuriyeti adı ve Türk Bayrağı’nın değişimi için referandum istenecek.

Sınırdaki olan sağlık sistemi tamamen çökecek, milli eğitim politikalarından ‘milli’ kavramı çıkarılacak. Bozulan demografik yapı siyasi oylarla ayrılıkçı partilere kaydırılacak, Türkçe devletin tek resmi dili ve eğitim öğretim dili olmaktan çıkarılacak.

Türk Genelkurmayına ve istihbarat birimlerine sızmalar artacak, asayiş tamamen bozulacak ve şehir sokak güvenliği kalmayacak. Bir savaş durumunda iç güvenlik kontrol edilemez hale gelecek, kitlesel katliamlar planlanacak ve teşvik edilecek.”