

LGBT sapkınlıktır, hastalık değil



İlahiyatçı Yazar Furkan Yılmaz Altunöz, bazı belediyelerin LGBT'lilerin 'Onur' adı altında yapmak istediği yürüyüşe destek vermelerine tepki gösterdi. Kamu kurumlarının birinci görevinin aile yapısını korumak olduğunu vurgulayan Altunöz, "LGBT bir sapkınlıktır, kesinlikle hastalık değildir" dedi **»» 6'da**

LGBT SAPKINLIKTIR, HASTALIK DEĞİL



İlahiyatçı Yazar Furkan Yılmaz Altunöz, bazı belediyelerin LGBT'lilerin 'Onur' adı altında yapmak istediği yürüyüşe destek vermelerine tepki gösterdi. Kamu kurumlarının birinci görevinin aile yapısını korumak olduğunu vurgulayan Altunöz, "LGBT bir sapkınlıktır, kesinlikle hastalık değildir" dedi. LGBT'liler İstanbul'da 'Onur' yürüyüşü adı altında toplandı. Bu yürüyüşe ise İstanbul Valiliği izin vermedi. Bu karar üzerine özellikle CHP'li Belediyeler LGBT'lilere sahip çıktı ve sosyal medya hesaplarından bu yürüyüşe destek oldu. İlahiyatçı Yazar Furkan Yılmaz Altunöz, bazı belediyelerin LGBT'lilerin 'Onur' adı altında yapmak istediği yürüyüşe destek vermelerine tepki gösterdi. Altunöz, "Eşcinsellik ve benzeri sapkınlıkların İslam'la ilişkisi olması mümkün değil. Yani semavi dinlerle ilişkisi olması mümkün değil. Yahudi'likte de bu yasaktır, Hristiyan'lıkta da yasaktır. Hele ki İslam'da tabii ki yasaktır. Herkesin bildiği Tevrat ayetinden zina etmeyeceksin on emir, Tevrat'ta dolayısıyla bunu yasaklar. Tevrat'm kendisi bunu yasaklar da mensupları bunu yapabilir ayrı bir olay. Yine İsa AS İncil'in getirdiği yasaklar arasında yine zina etmeyeceksin

çıkıyorlar, önceleri bu bir hastalıktır diyenler, şimdi bu tercihtir diye söze başlıyorlar. Dolayısıyla topluma kabul ettirme, toplumun karşı duruşunu kırma, yıkma noktasında böyle bir üslup kullanıyorlar. Ne zamandan beri yani kırmızı ışıkta geçmek trafikte bir sürücü için tercih oldu, olabilir. Yani kırmızı ışık ihlalini ne bir sürücü ne bir yayanın yapması bir tercih olabilir mi? dolayısıyla bu sapkın cinsel ilişkiler insanlık türüne karşı yapılmış bir operasyondur, bir inha hareketidir. Bunun tercih olması nasıl söylenebilir ki" şeklinde konuştu. 'ONURSUZ' OLAN BU DAVRANIŞA SAHİP ÇIKMAK ONURSUZLUKTUR Bunun kesinlikle bir sapkınlık olduğunu anlatan Altunöz, kamu kurumlarının da buna alet olmasını da eleştirdi. Altunöz, "Kamu kurumlarının milletin vergisi ile ayakta duran milletin vergisi ile eylem yapan iş yapan ve milletin vergisini parasını kullanan bu kurumlar kamunun iradesine aykırı milletin iradesine, milletin dinine, milletin dinine, imanına, bayrağına, tarihine, geçmişine aykırı bir uygulama ortaya koymaları mümkün değildir. Çünkü bizim paralarımızla bizim vergilerimizle ayakta duran belediyeler ya da

ayrı bir olay. Yine İsa AS İncil'in getirdiği yasaklar arasında yine zina etmeyeceksin vardır. Ve yine Kur'an'da "zinaya yaklaşmayın" ayeti kerimesi bize zinanın çirkin bir fiil olduğu, çirkin bir davranış olduğunu, bir suç olduğunu anlatır. Hele zınayı bu şekilde yasaklayan İslam tabii ki sapkın ilişkiler, cinsel ilişkileri, sapkınlıkları bunların böyle güzel gösterme adı ile LGBT ve homoseksüel gibi bu tür girişimlerin davranışları kesinlikle İslam yasaklar. Şu örneği verebiliriz yani, hiçbir peygamber nikahsız bir ilişki kurmamıştır ne bunu kutsal kitaplar anlatır, ne tarih anlatır kesinlikle hiçbir peygamber sapkın bir ilişkiyi ya da diğer bir boyutta nikahsız bir ilişki ortaya koymamıştır. Çünkü İslam nikahsız ilişkileri günah sayar, sapkın sayar. Bu karşı cinsler arasındaki nikahsız günah saydığı gibi, bir de bunun diğer korkunç bir boyutu olan yani Lut Peygamberin kavminin işlediği o korkunç sapkınlığı sapkınlığı İslam kesinlikle kabul etmez ve suç sayar. Ve bu anlamda tüm dinlerde, semavi dinler de asıl olarak ve İslam bu noktada cinsel sapkınlıkları yasaklamıştır ve verdiği örnek çerçevesinde peygamberlerin hayatına baktığımızda nikahsız bir peygamberden tarih asla bahsetmez. Bundan dolayı bu suçtur ve bunun hukuki yaptırımları vardır İslam'da aynı zamanda. Yani bu LGBT denilen ve bunun türevleri, bununla birlikte zina boyutuna İslam hukuku evliler ve bekarlar olmak üzere ikiye ayrarak bir suç karşılığında ceza tespitinde bulunmuştur. Dolayısıyla bir Müslüman'ın bu günah içerisinde bulunması, bu davranış içinde bulunması asla mümkün değildir" dedi. Kamu kurumlarının birinci görevinin aile yapısını korumak olduğunu vurgulayan Altunöz, "LGBT bir sapkınlıktır, kesinlikle hastalık değildir" dedi. Altunöz, "Bu bir sapkınlıktır. Yani egemen güçler aileye, insana, dine, topluma düşman olan insanlar, kesimler, çevreler bu tür girişimleri bir hastalık adıyla ortaya koyarak topluma kabul ettirme noktasında bir ortam hazırlıyorlar, hayır öyle değil çünkü bunlar ağızlarında ki baklayı da

değildir. Çünkü bizim paralarımızla bizim vergilerimizle ayakta duran belediyeler ya da kamu kurumlarının bizim tarihimize ve inanç kodlarımıza aynı zamanda insan türünü inha etme noktasında olan bu davranış biçimlerine nasıl önyak olabilirler nasıl buna sahip çıkabilirler, bunu kabul etmek asla mümkün değildir. Çünkü bu cinsel sapkınlığı tekrarlayan iki boyutu çok önemli. Bir din boyutu, Müslüman asla bu çerçevede olamaz. İki sosyal boyutu, niye cinsel sapkınlığın ortaya çıktığı toplumlar da çocuk olmaz aile olmaz insan üremesi sonra erer, biter. Bugün Avrupa'da üçüncü Yaşlı Avrupa ismini almaya başladı, yani bir kentte bakıyorsunuz yaş ortalaması 70'in üstünde dolayısıyla burada cinsel sapkınlıkla üremeyi durdurduğu için insan ailesinin aleyhinde olan bir girişimdir. Bunu bırakın bir kamu kurumunu, bir bireyin bile sahip çıkması çok korkunç bir olaydır. Yani bir tercih değildir ne zamandan beri bir suçlar tercih olmaya başladı. Yani İslam'ın dinlerin suç saydığı bir davranış biçimi ne zamandan beri bir tercih olmaya başladı? Öyleyse bir tercih diyerek suçlar anlamsız bir hale getirilsin ve herkes tarafından işlenir olsun, böyle bir şeyin kabulü mümkün mü? Hayır dolayısıyla hem ilahiyat alanında yani dini anlamda hemde sosyal insan anlamında cinsel sapkınlıkları kabul etmek mümkün değildir. Hele hele kamu kuruluşlarının buna sahip çıkarak onursuz olan bir davranışa onur adını vererek topluma lanse etmelerini kabul etmek bu anlamda asla mümkün değildir. Dolayısıyla burada tepkisel bir boyut koyma yerine ben bu ülkede ki bütün ilahiyatçılardan, diyanet işleri başkanını, milli eğitimi, güvenlik güçlerini ve tarihin kodları çerçevesinde hareket eden tüm belediyeleri buna karşı uzun soluklu bir proje davet ediyorum. Ve bu konuda ciddi anlamda bir çalışmanın başlatılması ve gençlerimizin, insanımızın nikah çerçevesinde, ahlak çerçevesinde bir dünya kurmaları gerektiği noktasında, el birliği ile bir dünya'yı inşa etmemiz gerekir diye düşünüyorum" dedi.