

Seyfullah ÇİÇEK

Desteksiz Atış

syficek28@hotmail.com



Bu adice, şerifsizce, haince lafi kimin ettiğini sanırım bilimeyiniz kalmadı.

Yine de bilmeyenler için söyleyeyim:

“Fesli” lakabıyla maruf “Kadir Misuroğlu” adlı bir meczup.

Sadece bu lafla yetinceydi hadi neyse.

Bakınız daha başka ne herzeler yemiş bu herif, vakti zamanında:

“10 Kasım'da saat 9'05'de kenefe gidin”

“Keşke Yunan kazansaydı, Mustafa Kemal'in yaptıklarını yapmazdı.”

“Mustafa Kemal rejimi değiştirep gavurluk yaptı.”

“Heykellerinin köpek leşi gibi sürüktüğünü göreceksiniz”

“Erdoğan'a, AKP'ye oy vermeyen kafirdir.”

“Selahattin Eyyubi, hayvan oğlu hayvandır.”

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy da bu

soyardan nasibini almış: “Serseri, p.z.venk!”

Yüce İslam dini; birlik, dayanışma, sevgi, saygı, hoşgörü, vefa, iyilik,

güzellik... dimidir.

Nankörlüğü, fitneyi, fesatlığı, iftirayı, rüyayı, yalancı, nifakı, hakareti, küfrü, kula kulluk emeyi, israfı

... yasaklar.

Peki Allah'dan korkmaz, kıldan utanmaz Ali Erbaş adlı “Diyabet İşleri Başkanı” ne yapıyor?

AKP'lisiiyle, CHP'lisiiyle, MHP'lisiiyle, İYİ Parti'lisiiyle, SP'lisiiyle, BBP'lisiiyle taraflı, tarafsız

Türk Milleti yekvücut olmuş, 10 Kasım 2018 tarihinde saat 09.05'de, bize tertemiz bir vatan bırakmış olan o büyük adamın, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öntünde tazimle eğilip, minnet ve şükranlarını sunarken...

Milli bayramlarımızda ve ölüm yıldönümlerinde

birakın Atatürk'e küçük bir duayı, adını bile anmayan bu adam...

Takvimde başka bir gün kalmamış gibi, resmi üniformasıyla kalkıp 9 Kasım

2018

tarihinde bu hain herifi evimde ziyaret edip, hediyeleyer veriyor.

Bu densizliği yetmemiş olacak ki, sanki marifetmiş gibi bir de utanmadan

kameralara doğru sırtarak Türk Milleti ile alay ediyor.

Tepkiler çıg gibi büyüyünce de, ertesi gün “Kişileri iftbarsızlaştırmak kul

hakkını ihlal etmektedir” diyor.

Kul hakkından bahsedene utanmaza bak sen hele!

Hani, “Özrü kabahatinden büyüktür” derler ya...

Aynen öyle...

Bize tertemiz bir vatan bırakmış olan o büyük insanın hiç mi kul hakkı yok?

Büyük İslam Halifesi Hz.Ömer, resmi işlerinde devlete, özel işlerinde ise kendine ait mumu kullanacak kadar kul

hakkına riayet ederken...

Devletin resmi işlerde kullanması için altına çektiği lüks makam otosunu

şoförüyle birlikte özel bir işinde kullanması, yakıtı benzin, verdiği hediyeler kul

hakkına girmiyor mu?

Ucu kendine dokununca mı kul hakkını hatırlayıveriyor?

Asıl kul hakkı yiyen kendisi, farkında değil ya da aklımızla alay ediyor.

Yeddiği halt bununla kalsa yine iyi. Bu hareketiyle bakımız başka hangi

günahları işledi?

Ülkemizi düşman çizmesinden kurtaran Kurtuluş Savaşımız'ın muzafler

Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e nankörlük etti.

Yetmiş sekiz milyon en az yarınsından fazlasının kalbini kırdı, gönlini yıktı.

Halkın arasına fitne, fesat, nifak soktu.

Yunan gavuru tarafından ırzına geçilen kadınlarımıza, kızlarımıza, şişe geçirilip kenap edilen masum insanlarımıza

yapılan insanlık dışı vahşetleri onayladı.

Yunan'ı denize döken şanlı Türk Ordusu'nu aşağılayıp, Yunan Ordusu'nu yüceltti.

Türk Milleti'nin vergileriyle aldığı maaşın içinde benim de zerre kadar

bir hakkım varsa (ki, mutlaka var) haram zıkkım olsun.

Ya, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e ne demeli?

O da, bu ziyareti “İnsani ziyaret” diye niteliyor.

Yapma yaaa...!

Sen aylardır hasta yatan bu herifi ziyaret etme...

Bula bula 9 Kasım 2018'i bul. Yemezler!

Peki, bu mahluk insansa, Atatürk ne?

Bizim, kula kulluk eden din adamlarına değil...

Sadece Allah'a kulluk eden ve dimimizi hakkıyla öğreten Rifat Böbrekçi

gibi, Elmahlı Hamdi Yazır gibi, Lütfi Doğan, Ali

Bardakoğlu, Süleyman Ateş, Tayyar Altıkulaç, Mehmet Nuri Yılmaz gibi

gerçek “Diyabet İşleri Başkanlarına” ihtiyacımız var.

Bunlardan ölenlere Allah'dan rahmet, hayatta olanlara da sağlıklı bir

ömür diliyorum.

*** Prof. Dr. HAYRETTİN CEBECİ'Yİ KAYBETTİK

16 Kasım 2018 Cuma günü akşamı aldığım bir haberle şok oldum.

Arayan, yeğenim Doç.Dr. Ozan Gültekin Küçük (Yaşar Küçük hocamızın

oğlu) idi.

“Hocam” diyordu, telefonda, titrek bir sesle:

-Prof. Dr.Hayrettin Cebeci

Hoca'yı kaybettik!

Nutukun tutuldu, ne diyeceğimi bilemedim.

Türk Tip Dünyasına adımı altın harflerle yazdıran çok değerli bir tip adamımızdı.

Ayrıca Göreleli bir hemşchimiz, büyüğümüz olması da bizim için övünç kaynağı idi.

*** Prof. Dr. HAYRETTİN CEBECİ Kimdir?(*)

1934 yılında Görele'de doğdu. İlk ve ortaokulu Görele'de tamamlayan Cebeci, Trabzon Lisesi'nden mezun oldu.

1960 yılında İÜ Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1964 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahi Kliniği'ne Genel Cerrahi Uzmanı oldu.

Bir süre İngiltere'de Birmingham Tıp Fakültesi ve Queen Elizabeth Hospital'de çalıştı.

Doçentken, “Türkiye Ameliyat Rekoratmeni, 10 Bininci Ameliyat” başlığıyla basına konu olan Cebeci,

1981 yılında profesör oldu.

Hayrettin Cebeci, uzun yıllar görev yaptığı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 2001 yılında emekliye ayrılarak, mesleğini özel hastanelerde ve İstanbul

Aksaray'daki muayenehanesinde sürdürmeye devam etti.

(*) (“GÖRELE'DEN PORTELER”, Seyfullah Çiçek, An Sanat Yaynevi, 1.Baskı: s.266, 2.Baskı: s.301)

*** Hayrettin Cebeci, profesör ünvanını kullanmayıp, kapısındaki tabelaya sadece, “Dr. Hayrettin Cebeci” yazdıracak kadar tevazu sahibi bir insandı.

Kendisi gibi profesör (Çocuk Hastalıkları) olan eşi Emel hanımla birlikte yıllarca aynı muayenehaneyi paylaştılar.

Cebeci çifti, iki çocuk sahibi idi.

Güler yüzü, sevecen bir tip adamı olan Prof.Dr.Hayrettin Cebeci, sabahın çok erken saatlerinde görev yaptığı sağlık kurumlarına doğru yola çıkar,

ameliyat ettiği hastalarını tek tek ziyaret ederek sağlıklarına kavuşmaları için gece gündüz mesai harcarıdı.

Prof. Dr. Hayrettin Cebeci'nin cenazesi 17 Kasım 2018 Cumartesi günü öğle namazına müteakip İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Topkapı Kabristanı'nda toprağa verildi.

Hayrettin Hocamız'a Allah'dan rahmet, yakınlarına, tıp camiasına ve tüm Göreleliler'e başsağlığı diliyorum.

Ruhu şad, mekanı cennet olsun.