



Enes ŞEN

GÖÇ DALGASINA HAZIR MISIN TÜRKİYE?

Suriyeli mülteciler konusunda ilk ülkemize girişlerinden itibaren çeşitli görüşler paylaşıldı.

Onlara acıyıp sahip çıkılmasını benimseyenler de vardı, Filistin’de yaşananlara rağmen topraklarına olan bağlılıklarını ortaya koyup mücadele etmelerini örnek gösterip alınmalarını istemeyenler de..

Tüm bu tartışmaların içerisinde almalar oldu ve maalesef ki o andan itibaren şahit olduklarımız yahut ana haberler vasıtası ile gördüklerimiz Suriyelilerin alınmaması düşüncesinin doğru bir yaklaşım olacağını gösterdi.

Ev sahibini bıçaklayanından hırsızlık yapanına kadar hepsini duyduk.

Ben şahsi olarak bu göç olayına olumsuz bakanlardanım.

Sebebini konu ile ilgili diğer yazılarımda ifade etmiştim.

Ben gerekçemi tüm gerçekçiliği ile anlattığımda çok acımasız olduğumu söyleyenler bir hayli fazla idi.

Halbuki olaya siyasi fanatizm ile değil gerçekçilik ile bakmayı başarabilenler benim haklı olduğumun farkındaydılar.

Göçün sebebi masum sivilleri koruma altına almaktı ama bu yapılırken hiçbir kriter yoktu.

İşte bu sayede tabiri caizse ipini koparan sımra dayandı.

Tabii baştan kriterler beyan edilmediğinden dolayı da gelen herkes sımradan içeriye alınmak durumunda kaldı.

Kadını erkeği, yaşlısı genci, eli silah tutanı da tutmayanı da geldi.

Sonra onların yerine bizim askerimiz savaştı, can aldı can verdi.

Ve gelinen noktada ise durum içer

ve gelinen noktada ise durum içer acısı...

Suriyeliler bizim hastanelerimizde doktor olmadığı için fütursuzca devletimizi kötüleyebiliyor ve hakaret edebiliyor.

Bizim Mehmetçiklerimiz onların topraklarında mücadele edip şehitlik haberleri hepimizin içini acıtırken onlar sahil kenarlarında keyif çatabiliyorlar.

Şimdi soruyorum; bu göçü destekleyenlerin vicdanları gerçekten rahat mı?

Sizi bilmem ama benim içim çok rahat çünkü olayları az ya da çok yorumlamayı başarabilen herkes gibi ben de bu olaya tepki verenlerdenim.

Şimdilerde göç alım durumu tekrar gündemde.

İyi Parti genel başkan yardımcısı Ümit Özdağ “Bayramlaşmaya giden Suriyeliler geri alınmasın” dedi.

Özdağ’ın bu açıklamasına sonuna kadar katılıyorum.

Madem ki oradaki ortam normale dönmeye başladı siz neden hala geri geliyorsunuz?

Bu soruyu sormak biraz saçma oldu sanki öyle değil mi?

Hazır bir düzen var, her ay düzenli verilen para var neden gitsinler ki?

Her şeye sıfırdan başlamak mı daha mantıklı yoksa bir elin yağda bir elin balda yaşamak mı?

Suriyelilerin geri alınıp alınmamasından ziyade önümüzde daha büyük bir sorun var.

Bu sorun Erdoğan’ın açıklaması ile ortaya çıktı.

Erdoğan “Türkiye göç alma kapasitesini doldurmuş durumdadır” dedi.

Dedi demesine ama sonrasında kim olabilir?

Yani demek istediğim, ilerleyen süreçte ateşkes sağlanamazsa ne olur?

Kaldı ki sağlanamayacağına eminim ki sağlansa dahi geçici olacağını düşünüyorum.

Özellikle muhalefetin mevcut Suriye göçlerinin ötesinde olası göçün önüne geçebilmeni yollarının aranmasının daha yerinde bir hamle olacağı kanaatindeyim.