

BATI bataklıktır. Ama öyle bil-
diğimiz sadece bedenleri yutan
batalıklık değil. Bedenlerden
önce ahlakı, erdemi, saygıyı sevgiyi,
şefkati merhameti, yardımlaşma ve
paylaşmayı, komşuluk ve muhabbeti,
aile ve yuvayı, akrabalık bağlarını,
kısa insanı değerleri alıp yutan bir
batalıklık... Birakin dini imanı; insanlık
adına ne varsa, batı bataklığında yitip
gitmiştir.

Peki, bir bataklığa bile bile yürür
gider miyiz? Bizi yutup boğacağını
bile bile...

Yoksa ondan alabildiğince kaçır
mıyız?

Batalıklıktan kaçmakla kalmaz, eş
dost, akraba, arkadaş ve çevremizi
de uyarırız. Şurada şöyle tehlikeli
bir batakılık var. "Aman dikkat et,
yaklaşma, çocuk çocuğunu da ora-
lardan uzak tut" diye her vesileyle
uyarılar yaparız değil mi? Birakin
çocuk çocuğu, davranışımızı sığırımızı
bile yaklaştırmayız. Aksi halde telef
olur.

Batalıklıktan uyardırmayan batanın
vebaline ortaktır.

Osmanlının son iki asrından bu
yana batıya akın var. Siyasetçisinden,
sanatçısına, işçisinden memuruna,

Batı bataklıktır



Muhammed
ÖZKILINÇ

ranlığa mahkûm zavallılardır. Ve as-
lında onlar da bu bataklığın sahibi
batılılar da kurtarılmaya muhtaçtır-
lar.

Bunları cezbeden maddi şey, basit
bir takım dünyalıklardan başka nedir?
Hani batıya özendirilenler, batıdaki
teknolojik ilerlemeleri baz alsalar,
amenna. Ancak siz de takdir edersiniz
ki, yıllardır, batı kültürünün gönüllü
elçiliğini yapan "bizim mahalleli" (!)
zavallıların maksatları başka. Onlara
göre din afyon, İslam ise ortaçağ ka-
ranlığıdır.

Peki, tüm aydın, siyasetçi ve sa-
natçılar böyle mi? Elbette değil, yıl-
lardır, "batı bataklıktır" aman ha sa-
kının diye avazının çıktığı kadar
feryat eden nice yiğit insanlar var.
Ama aynı bataklığa bulaşmış olan
medyamız, yıllarca o yiğitlerin ses-
lerini, bataklığa batmış olan sarhoş-
ların naralarıyla bastırıldı. Maalessif
halen de bu kepazeliği yapan niceleri
var...

Ama "yalancının mumu" misali,

parlatılıp köpürtülen batı bataklığı
eninde sonunda görünecekti. Ve gö-
ründü de... Şu anda sayıları gayet
az olsa da, akliselim nice batılı ay-
dinlar burada yazdıklarımızdan çok
daha fazlasıyla batının bataklığa
olduğuna dikkat çekmektedirler. Çığ-
lık çığlık bağırarak imdat demekte-
dirler. Ama maalessif artık çok geç...

Evet, batı virtüsünün o zamanlar
çok hızlı esen rüzgârın da etkisiyle
çok hızlı yayıldı. Ülkeleri, şehirleri,
köyleri, mahalleleri ve derken, aileleri,
kalpleri, zihinleri esir aldı. İşte dostlar
geriye işgaller, savaşlar, sömürüler,
bir yanda açlıktan, diğer yanda tok-
luktan ölen yığınlar, yerlerinden yurt-
larından olan milyonlar, dullar, ye-
timler.... Yani kısaca kocaman bir
enkaz kaldı.

Akıllı bir mümin, geçici ve çok
küçük bir takım zevkleri ebedi ve er-
anı anlatılmayacak kadar zevkli
olan cennete tercih eder mi? Elbette
hayır. Çünkü nebevi tabirle, tüm
dünya ve içindekiler, ahirete nispetle
okyanusların suyundan bir damla
bile değildir.

Yazının tamamı

www.milatgazetesi.com'da