

■ **KANLI TARİH**

Kudüs'te Yahudi vahşeti

■ **TARİH**

boyunca Yahudilerin vahşetine sahne olan Kudüs, en huzurlu günlerini Osmanlı hakimiyetindeyken geçirdi.

➤ **6'DA**

Kudüs'te Müslümanlar huzur YAHUDİLER VAHŞET YAŞATTI

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harman, "Haçlılar 1099'da geldiklerinde Kudüs'ü tarumar etti. Hristiyanları bile öldürdüler. Kudüs İslam'ın hakimiyetinden sonra huzuru buldu. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesiyle zulüm devam ediyor" dedi

İbn Haldun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Ömer Faruk Harman tarih boyunca haçlıların ve Yahudilerin yaptığı zulümleri ve vahşeti anlattı. İlahi vahyin merkezi olan Kudüs'ün üç semavi din açısından son derece kutsal ve mübarek olduğunu belirten Harman, "Hz. İsa orada çarmıha gerildi. Kıyamet kilisesi ve Hz. İsa'nın yaşadığı yerler biz Müslümanlar için de kutsaldır. Çünkü biz bütün peygamberlere iman ediyoruz. Hepsini ilahi vahye muhatap olmuş kutlu kişilerdir. Onları daha fazla sahipleniyoruz ve onlara yapılan haksızlığı İslam ümmeti Müslümanlar olarak kabul etmiyoruz. Kudüs insanların becnelliği, ihtirası ve hepsi benim olsun anlayışı yüzünden bu hale geldi. Yahudi orada kimsenin kalmasını istemiyor. Haçlılar 1099 yılında geldiklerinde Kudüs'ü tarumar etti. Hristiyanları bile öldürdüler. Hristiyan'dan çektiğini tarih boyunca kimseden çekmedi" dedi.

1517 İLE 1917 ARASI

Kudüs'ün İslam'ın oraya hakimiyetinden sonra Medinetüselam olduğunu belirten Harman, "Çoklukta bir arada yaşamamış geleniği İslam'ın bir özelliğidir. Kudüs 1517 ile 1917 yılları arasında Osmanlı döneminde en huzurlu günlerini yaşadı. 632'de Hz. Ömer'in fethinden 1099 haçlıların işgaline kadar ve Selahattin Eyyubi'nin 1197'de fethinden sonra da şimdi gördüğümüz vahşetin hiçbirini yaşamadı.



Yahudilere verilen 10 emirden biri de 'öldürmeyeceksin'dir. Peki neden masum insan kanı döküyorlar? Bu masum Filistinli çocukları terörist haline getiren kim?



Prof. Dr. Ömer Faruk Harman

O günün tarihçileri anlatıyor. Haçlılar Kudüs'ü 1099 yılında aldığında şehrin sokaklarından diz boyu kan aktığı söyleniyor" diye konuştu.

HZ. DAVUT'TAN BUGÜNE

Kudüs'te yaşanan zulmün değişmediğini anlatan Prof. Dr. Ömer Faruk Harman'ın sözlerinden satır başları: "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinden sonra 15 yaşındaki Filistinli bir delikanlıyı gözleri bağlı şekilde alıp götürüyor ve zulmediyorlar. Peki suçu nedir? 10-15 İsrail askeri taş attı diye bu çocuğu zulüm ediyor. Tarih öyle tersine döndü ki vaktiyle elinde sapanı ve taşı alan Hz. Davut'tu. Elindeki mızrapı ve demir zırhı bulunan askerlere karşı Hz. Davut normal giysisi ile sapan ile taş atıyordu. Demir zırha bürünenlerle çarpıştıyordu. Bugün şimdi yine elinde taş olan Filistinli çocuk, zırhlı olanlar İsrail askerleri. Bu yaşananlar karşısında da böyle bir işgal böyle

terör, böyle bir kötülük ve işken- ce ne söylesek az kalıyor."

ACIYI HİSSEDEN MİLLETİZ

"İsrail askeri makineli tüfeği dayamış basına kadın yerde kız çocuğu yerde bu çocukların dünyasını düşünün. Bunların mutlu olmasına hakkı yok mu? Maide Suresi 32. ayette Allah (c.c.) şöyle buyuruyor: "Kim haksız yere bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur." Bu kural, İsrailoğulları için verilmiş. Ama onlar Yahudiliğin kutsal kitabında bu ayeti, "Kim bir İsrailiyi öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir" diye değiştirdiler. Yahudilere verilen 10 emirden "öldürmeyeceksin" diye emrediliyor. Peki neden masum insan kanı döküyorlar? Bu masum Filistinli çocukları terörist haline getiren kim? 2 bin yıl vatansız yaşayan ve bunun ne olduğunu bilen Yahudi milletidir. Bugün Filistinliler aynı halde. İslam dünyasında ise zulüm altındaki Filistinli Müslümanların acısını bir sız olarak hissedemeyen millet de Türk milletidir."

EBABİL KUŞLARI

"Bugün dünyadaki Yahudilerin nüfusu 14 milyon 340. İslam dünyasının nüfusu 1 milyar 600 milyon.

Türk milleti çırpıyor. El Halil'de Hz. İbrahim'in kendi adını taşıyan kabrinin bulunduğu mescitte manga askerler var. İsraili askerler izin vermezse giremiyorsunuz. Mescit-i Aksa, Kudüs esir, özgürlüğünü arıyor. Rahmetli Erbakan'ın bir sözü vardı: 8 milyonluk İsrail için 1 buçuk milyarlık Müslümanlar ehabil bekli-yorsa o ehabil gelir bizi taşlar. Mescit-i Aksa'nın imamına söyledim Gazze için Ramallah için Kudüs için Türklere başka bu işin heyecanını hissedemiyorduk. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısında Ördün, Suudi Arabistan, Irak neredeydi? İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından toplantıya davet ediltiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka yüksek sesle konuşan yok. BM'ye bağlı 200'e yakın devlet var. Venezuela Devlet Başkanı bile geliyor. Ama dini ve dili aynı olan İslam ülkelerinden ses çıkmıyor."

İSA'YA İNANİŞİ ÇARPITMAK

"Hz. İsa kendisini tanı olarak takdim etmediği, tam aksine Allah tarafından gönderilmiş olduğunu, onun iradesini gerçekleştirme çalıştığını, sadece O'na kulluk edilmesi gerektiğini belirttiği halde daha sonra ilâhlaştırılmıştır. Hristiyanlığı tevhid dini olmaktan çıkarıp tevhid dini haline

getirenlerin başında Pavlus gelmektedir. Pavlus başlangıçta İsa Mesih'in mesajına karşı olduğu. Hristiyanları cezalandırmaya çalıştığı halde daha sonra tam bir dönüş yapmış ve önceki suçlarını affettirmek istemesine İsa'ya ilâhlık mertebesine çıkarmıştır. Pavlus'un, Mesih merkezi din anlayışı bütün Hristiyan dogmalarının temelini oluşturmaktadır. Pavlus bedenlenen tanrısal oğul olarak insanlığın kurtuluşu için yeryüzünde yaşayan ve çarmıha ölümden sonra tekrar dirilerek ilâhi âleme yükselen Rab İsa Mesih inancını yerleştirmiştir."

BAŞKANLAR EVANJELİK

■ "İŞTE bu inançtan gelen Amerikan başkanları Reagan'dan bu yana Evanjeliktir. Evanjeller kimdir? Bunlar protestanların bir alt kolu olan mutaassıp Hristiyanlardır. Eski Ahit'te ve İncil'de geçen kehanetlerin gerçekleşmesi için çalışırlar. Bir de Kudüs ve Filistin davası için çalışan Siyonistler var. Bu iki grup bu bölge üzerinde beraber çalışıyor desekeyalan olmaz. Her iki inanişta da Mesih inancı var. Bu da müte-rek bir nokta daha. Ama şunu hemen belirteyim, Her iki inancın beklediği Mesih aynı kişi değil. Yahudiler farklı bir Mesih, Hristiyanlar farklı bir Mesih bekliyor. Evanjelik Hristiyanlığın en büyük hedefi İsa Mesih'in biran evvel yeryüzüne dönüp yanına iyi güçleri alarak Decca'ın bağında bulunacağı kötü güçlerle, şer güçlerle savaşması.

ARMAGEDDON SAVAŞI

■ ARMAGEDDON Savaşı olarak isimlendirilen bu savaş sonucunda yeryüzüne iyiliğin hakim olması. Evanjeller burada devreye giriyor işte. Bakıldık süreç normal akışında olduğu zaman İsa Mesih gelmeyecek biz bunun gelmesini öne alalım. Onun gelmesinin bir şartı var. Yeryüzünde olaylar çıkacak, kargaşalar çıkacak, savaşlar çıkacak, savaşlar olacak vesaire... "Tanrı kıyamete zorlamak" diye bir terim var. Bu terim, bu durumu anlatıyor. Biz olayları çıkaralım ve İsa Mesih'in gelişi gerçekleştirelim."



Peygamberlik bitti

■ "BU düşüncelerle hareket ediyorlar ve bir plan doğrultusunda faaliyete başlıyorlar. Bah; Yahudileri o topraklara götürülmek, götürmeye yardımcı olalım. İki; o topraklarda onları hakim kılmak. Üç; Kudüs'ü onlara başkent olarak yapalım ki Trump'ın yaptığı da budur. Dört; onlar o bölgelere hakim olsun. Orada Büyük İsrail ve Büyük Orta Doğu Projeleri çerçevesinde hareket edelim. Süleyman Mabedi'ni tekrar inşa edelim. Diğer dinlere ve özellikle İslam dinine ait kutsal alan yerle bir edelim. Sonra olaylar meydana gelsin ve

bu topraklardaki yerli halkların, milletlerin birbirlerini kırmaması sağlayalım. Bu yukarıdaki 'Artık gelin' demek.

MESİH BEKLİYORLAR!

Yahudilere göre MÖ IV. yüzyılda peygamberlik bitti artık. Onlar da bir Mesih beklentisi içinde. Onların beklediği Mesih'e, Hz. Davut gibi eli kılıç tutan bir savaşçı gözüyle bakıyorlar. Dünyayı kötülerden kurtaracak, kötülerin kökünü kazıyıp yeryüzünde iyiliği hakim kılmak bir savaşçı. İşte her iki inancın kesişim noktalarından birisi de bu.

Mesih'e yüklenen anlam. Dolayısıyla bugün Evanjelik Hristiyanlar Siyonist Yahudiler işbirliği halinde. Trump'ın bu karar almasının altında yatan da bu. Zaten Amerika'da Yahudi lobisi hakim. Dolayısıyla bunu yapacaklar. Avrupa'da da ön planda bu lobi. Ama şimdi bütün dünya içerisinde özellikle de İslam ülkeleri içerisinde sadece Türkiye, Türk halkı Filistinli kardeşine gözyaşı döküyor ve o heyecanı taşıyor. Burada ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde konunun tüm dünya tarafından dikkate alınması çok önemlidir."

YARIN: İSLAM İNANCINA GÖRE KIYAMET ALAMETLERİ