



RUS KATLIAMI ‘ÜRKÜN’Ü UNUTMAMAK!

Ahmet SIVACI

sanat & sanat

Kızıl Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı katliamı daha önceleri de Moskof gavurunun yaptığını söylesek tabii ki inanacaksınız.

Soydaşlarımızın siyasi platformda, Filistinliler kadar, Üç-beş kişi ölünce süt dökmüş kediye dönen Mısırlılar kadar gündemde olmadığını biliyorsunuz.

Delikanlıca. Erdemlice.

Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz için siz hiç Filistin'de, Adeviye Meydanında sokaklara dökülen insanlar duydunuz mu?

Mümkün değil.

O bize özgü bir şey. Uğruna salya sümük olduklarımız Allah korusun bu ülkeye bir şey olsa dönüp bakmazlar bile.

Size tarih kitaplarımızda yazmayan, çoğumuzun hiç duymadığı, daha doğrusu güya humanist geçinen tarihçilerin kör olduğu bir yaradan söz edelim.

Dünya döndükçe kanayacak olan bir yaradan;

104 yıl önce 1916 yılında Çarlık Orduları tarafından bugünkü Kırgızistan toprakları içinde çoğu silahsız olan yüz binlerce Türk acımasızca toplu olarak katledildi.

Katliamdan kurtulabilenler ise Çin'e doğru kaçtı ve bu kaçış yolculuğunda, on binlercesi Tanrı Dağlarını geçerken soğuk, açlık ve susuzluktan öldü.

Bu olay birçok başka katliamlara ve soykırımlara imza atan Sovyet Yönetimi tarafından gizlendi ve Türkistan halkının hafızasından silinmeye çalışıldı.

"Ürkün" (büyük göç) olarak adlandırılan, büyük boyutlu bir yok etme saldırısı olan bu faciayı bir soykırım olarak nitelemek en doğrusu olur.

Katliamın boyutlarına yönelik farklı rakamlar olmakla beraber, Kırgızistan'ın kuzey bölümünde yaşayan halkın yarısına yakınının öldüğüne yönelik iddialar var.

Bruce Pannier bu sayının 100 binin çok üzerinde olduğunu ifade ediyor.

üzerinde olduğunu ifade ediyor.

Katliamın nedenini bölgedeki Kazak-Kırgız halkının Çarlık yönetimine isyan etmesiymiş

Ama neden ve nasıl bir isyan?

Bölge halkı erkeklerinin zorla Çarlık Ordusu'nda askere alınarak cepheye sevk edilmek istenmesiymiş. Hükümet emrine göre; Türkistan'ın Sır Derya bölgesinden almış bin, Semerkant bölgesinden otuz iki bin beş yüz, Fergana bölgesinden elli bir bin üç yüz, Yedi Su bölgesinden ise kırk üç bin kişi askere alınmış.

Asker yasasının haziran ayında çıkması ve erkeklerin bu ayda askere alınması tarla işlerini de aksatmış ve zaten zorlukla yaşayan halk açlığa mahkûm edilmişti.

Bununla beraber aslında isyanın daha derin nedenleri vardı.

Türkistan'a tam bir sömürge mantığıyla yaklaşan Çarlık yönetimi, Kırgız halkının topraklarının ve meralarının çoğuna ve en verimlilerine el koymuş ve buraya yerleştirilen Rus köylülere dağıtmıştı. 1916 yılında Türkistan'da genel halkın yüzde altısını oluşturan Ruslara en verimli toprakların yüzde 57,7'si verilmiş, halkın yüzde doksan dördünü oluşturan yerel halkın payına ise toprağın yüzde 42,3'ü kalmıştı.

Rus gâvurundan başka ne beklersiniz ki?

Bölge halkı kasıtlı olarak, ölmeleri için açlık ve yoksulluğa mahkûm edilmişti.

Zorla askere alma bardağı taşıran son damla olmuş; bu duruma dayanamayan halk isyan etmişti.

Tarih Profesörü ve "Ürkün" kitabı yazarı Tinçtigbeg Korotekin'in de aynı kanaatle şöyle diyordu:

"Toprakları alınan ve Rus göçmenlere dağıtılan halk sonunda 1916 yılında isyan etti. İsyanın ana nedeni Türkistan bölgesinde erkeklerin I. Dünya Savaşı'nda Çarlık ordusu için savaşmak üzere askere alınmasıydı.

İsyan tüm Türkistan'a yayıldı ve vahşice bastırıldı"

Ürkün katliamını unutmamak bu bakımdan önemli. En azından yüzlerce Müslüman Türk Kardeşlerimizin aziz hatırası adına.

Rus Gavuru şimdi de Ortadoğu'da katliam yapıyor.