



**TAHSİN  
ATAİZİ**

## MÜLTECİ SORUNU

"Eğer yeterli tedbir alınmaz ise... 10 yıl içinde iş-gale uğrayacağız."

Tekrar ne zaman Biz oluruz. Akademisyen bir silah arkadaşımızın serzenişleridir.

**MÜLTECİLERİN;** Afgan, Suriye, Irak vs. TÜRK BAYRAĞI ve paraları üzerine basarak adeta poz verdikleri, basında medya da yansıyan görüntülerden sonra, bu sessizlik/ Tepkisizlik nedir?

Türkiye'yi, pasaportsuz adeta istila eden bu mültecilerin çirkin skandallarına, Türk milletine yapılan hakaretlerden Türk çocuklarına yapılan tacizlerden sonra; görüntüler bardağı taşıran son damlalar misali, ortalık mülteci adı altındaki bu süprüntüler ne kadar tahammül edeceğiz? Millet olarak.

Milletimin hakkını da yemeyelim. Zira olaya Devletin kolluk kuvvetlerinin el koyması gerekmez mi? İltica edenlere tanınan imtiyazlarla; mal, mülk, dükkân sahibi olan mülteciler vergiden muaf tutularak haksız rekabete sebep olunması(!) kendi vatandaşımıza karşı yapılan haksızlığın daniskasıdır, göstergesidir. Ayrıca; Ülkemizin kaderini tayin edecek seçimlerde iki milyona yakın mülteci oyu ile muhalefet-iktidar arasındaki sayısal dengenin bozulması da; yıllar geçse unutulmayacak haksızlıklar muhalefet aleyhine...

Sınırlar kevgir, elek misali. Giriş nüfus kontrolünün olmadığı, yollar yolgeçen hanı, gelen gidene sorgu sual, kimsin? Neden? Diyecek yetkililer? ( Görevini hakkıyla yapan görevlileri TENZİH etmeme rağmen) Asıl görevli SORUMLULAR izinde misiniz?

Yazımın makalemın başında sözümü ettiğim belli bir süre sonunda işgale uğrayacağız sözleri şaka gayri ciddi kelam değil. Kendi iç harbinden kaçan ne olduğu belirsiz kitlelerin nüfus % artışı oranı girişler... Milyonlar...

Avrupa da mülteci karşıtı kabul etmeme adına yayınlanan bir gazetede ki karikatürün açıklamasındaki yorumunuz nedir diye sormak dahi istemem. Ancak karikatürde; Mülteci akınında kendi ülke kapısının önüne Avrupa birliğindeki devletlerden (3) üç milyar Euro karşılığında bekleyen bir köpek. Kafasındaki; Fes üzerinde de T.C.mizin bayrağı Ayyıldız amblemi ile... ( Askeri tabir; Adeta: Muharebe ileri Karakolu ) ( MİK) Benim Türkiye'm asla ve asla... Ne kadar Euro, \$, TL Ne olursa ne kadar olsa da, kimsenin MİK olarak kendi ülkesi dışında başka ülkelerin menfaatine katlanamaz katlanamayız. O küstah ifadeyi çözümleyen karikatüründeki benzetmeyle de bir TÜRK olarak yorum bile yapmaya değmez. No comment! Avrupa başka ülkelerin kabullenmediği kim olduğu meçhul parasız pulsuz pasaportsuz kimliğini inkâr etmiş harp kaçaklarını biz Türkler de

kimliğini inkâr etmiş harp kaçaklarını biz Türkler de asla kabul edemeyiz.

Mültecilerin yerleşim yaptığı bölgelerdeki mevcut nüfusa yaklaştıkları hatta yerli TC nüfusunu geçtiği (veya be gidişle) geçeceğini düşünülürse; Ne mi oldu? Demeyin.

Öncelikle DEMOGRAFİK yapı bozulur, gelenlerin nüfus artışları % si bizlerden fazla olursa da kendi kendimize Asimilasyona ( otomatikman) uğramış oluruz ASİMİLE olmuş bir toplum olarak AZINLIK kalırız.

Sonrası mı? Bu Azınlık nüfus, çoğunluklarını ileri sürerek ULUSLARARASI yardım örgütleri, Avrupa Birliği vs. Başvurarak kendi Etnik kökenlerine göre ÖZERKLİK taleplerinde de Ne mi olur? Göz göre göre Güneydoğuda, USA'nın menfaatlerinde bir ülke kurulacak ( Rusya'ya karşı) Doğu Anadolu'da muhtemel açılmamış petrol yatakları, maden, krom vs. maden araştırması yapılacak bir bölgeyi dış güçlerin gizli menfaatleri uğruna kaptırmış olmaz mıyız?

Olayların stratejik yönüyle incelendiğinde yazımlar olabileceklerin göstergesidir.

Afrika'nın birçok ülkesinden ipini kopanların gelmesi; 10-20 yıllık sürede Türkiye'ye vereceği zararı görmemek akılsızlıktır.

■ Nüfus yapımızın değişmesi

■ İnanç sistemi farklılaşması

■ Kültür farkları

■ Kontrolsüz sığınmacılar

■ Suriye ve Fırat'ın batısından gelen ŞAFİ Araplar, Suriye'nin doğusundan gelen Kürtler

Anormal talepleri özellikle Suriye nüfusunun artması evliliklerle iş ortaklığı komşuluk ilişkileri iyice nüfuz etmesi ardından özerk bilge hatta toprak talepleri bile olabilir.

Basında, Medya da ne kadar yazılsa da; konuyu anlamayan umursamayan bir kitle var. Mülteci, sığınmacı akınında adeta işgal altında olduğumuzdan Suriye'deki iç çatışmalar sırasında güya insanı amaçla önce on binlerce kişi ülkemize geldi. Sonra sayıları hızla artan, sınırların kevgire döndüğü ortamda 10 yıllık süreçte milyonlarca mülteci( Suriye, Afgan, Irak, İran vs.) Pakistanlılar ile Talibandan kaçan Afganlar( önceden USA'YA HİZMET EDEN ŞİMDİ KORKARAK Türkiye'ye sığınanlara ilave. Geçen günlerde 1937 tarihli bir gazete kupüründe başlık manşet "Çölden ARAP getiriyorlar ve Hatay'a yerleştiriyorlar. Hatay o tarihlerde Türk toprağı değil.

Ancak ATATÜRK'ÜN HAYALİ, NÜFUSUN Türk olup, Fransız yönetiminde kalan Hatay'ı vatan topraklarımıza katmaktı. Fransızlar o zaman kaybetmemek adına nüfus dengesini değiştirmeyi istiyorlardı. Nüfusu arttırmak için insan taşıyorlardı. Hatay'da, Suriye'den gelenlerin sayısı deprem sonrası artışı nüfus dengesini Suriyeli lehine bozmasıdır.

Şimdi Hafız Esad bile Plebisit yapalım derse; Suriye'ye Hatay'ın verilmesi tartışması savaş sebebi bile olabilir. Ülkemizin bu çıkılmaz da çekeceği sıkıntıyı düşünabiliyor musunuz?

Bu nedenle iktidar/muhalefet mecliste bir istişare ile sığınmacı politikasını gözden geçirmeleri, gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.