



GÜLDEN  
DAMILALAR

## İSLAM'I DERT EDİNENLER VE İSLAM'DAN GEÇİNERLER

Yüce Rabbimizin yeryüzünün halifesi olan insanların her iki dünya mutluluğu ve kurtuluşu için Hazreti Âdem Aleyhisselam'a gönderilen suhufia başlayarak gönderdiği İslam dini Hazreti Muhammed (S.A.V.)'e gönderilen Kur'an-ı Kerim ile zirve noktasına ulaşarak son şekliyle tüm insanlığa sunulmuştur. Hazreti Peygamber (S.A.V.) Mekke ve Medine dönemlerinde kendisine nazil olan vahyin tamamını tebliğ, teybin ve teşri görevleri gereği insanlara ulaştırmış, açıklamış ve uygulamaya koymuştur. Yirmi üç yıla yakın bir zaman diliminde İslam'ın inşası, inkılabı ve inşası konusunda yanındaki sahabelerle birlikte büyük bir mücadele vermiş ve geçmiş peygamberlere ve ümmetlere nasip olmamış çok büyük bir zafere ulaşmıştır. Akıllara durgunluk verecek sahnelerin yaşandığı bu dönemde Hazreti Peygamber (S.A.V.) ve Ashabı (Radiyallahu Anhum)'nın yaşamadığı hiçbir üzüntü, acı, keder, yokluk, zahmet, meşakkat, elem ve ızdırıp kalmamıştır. Tek dertleri İslam'ın zaferi olan Allah'ın Elçisi (S.A.V.) ve Arkadaşları zafer yolunda maddi ve manevi sahip oldukları tüm varlıklarını tereddütsüz seferber etmişlerdir.

Hazreti Peygamber (S.A.V.)'den sonra O'nun yolunda giden Hulefa-i Raşid'in dönemi de "Asr-ı Saadet" dönemi diye tavsif edilmiştir. Ancak bu dönemin sonlarına doğru çıkan fitneyle Ashabın çoğunluğu ve o dönemin Müslümanları büyük bir imtihandan geçmişlerdir. İmtihanın konusu asabiyet, makam ve maldan başka bir şey de değildi elbette. Bu imtihani kazananlar olduğu gibi kaybedenler de olmuştur. Ancak Sahabe-i Güzin diye ifade edilen ilim bakımından yüksek derecede olanlar müctehid mesabesinde kabul edildiğinden içtihatlarında yanlış olabilecekleri göz önüne alınarak haklarında

hüsni zanla hareket edilmiştir. O zamandan itibaren bu ağır imtihanlar devam ede gelmiş, kazananları ve kaybedenleri tarih kayda geçerek bize kadar ulaştırmıştır.

İslam âlemi tarihte çok büyük sarsıntılar yaşamış ve çok büyük badirelerden geçmiş, böylece ağır imtihanlara tabi tutulmuştur. Hazreti Osman (R.A.) döneminde ortaya atılan fitneden sonra Kerbela Faciası, Emevi-Abbasi çatışması, Haçlı Seferleri, Moğol İstilası, Şii-Sünni çatışmaları ve son dönemde 18, 19 ve 20. asırlarda yaşanan Rus, İngiliz, Fransız ve İtalyan işgallerini çağımızdaki İsrail ve Amerikan işgal ve zulümleri izlemiştir. Şu anda da İslam âlemi Kudüs ve Filistin konusunda ağır bir imtihandan geçmektedir. Bu konuda da yakın zamanda herkesin rengi ortaya çıkacak, Hakkın yanında yer alanlarla aktif ve pasif olarak batılın yanında yer alanların safaları belli olacaktır. Geçmiş ve çağdaş dönemlerin unutulmaz kahramanlarının yanında bir de sahtekâr, işbirlikçi, eyyamcı ve çıkarıcı düzenbazları vardır. Tarih bize geçmiş dönem kahramanlarını ve yaptıkları kahramanlıkları anlatırken tam ters yönde karar verip hareket eden, bazen ihanet, bazen dalalet, bazen de gaflet içerisinde olan bedbahtların da yaptıklarından söz etmektedir.

İslam'ı dert edinmiş, bu yolda çalışarak terini veya kanını akıtanlarla İslam'ı kendisine maske yapan, alet edinen, basamak olarak kullanarak bir yerlere gelen veya istismar ederek çıkar elde edenleri birbirinden ayırt etmek için baş vurduğumuz en önemli ilk kaynak elbette Âlim ve Habir olan Yüce Rabbimizin haberlerinin yer aldığı Kur'an-ı Azimüşşan'dır. İkinci kaynağımız da şüphesiz o Kitabı bize getiren ve açıklayarak yaşayan Allah'ın Elçisi (S.A.V.)'dir. Mekke döneminin çileli ve sıkıntılı dönemlerinde hiç görülmeyen nifak hareketi, Müslümanların devlet ve güç olduğu Medine döneminde ortaya çıkmıştır. Yüce Kitabımız bu hareket içerisinde yer alan, zaman zaman bu harekete girip çıkan, bu hareketin özelliklerini taşıyarak pasif destek verenlerin özelliklerini ve fillerini ayrıntılı bir şekilde haber vermiştir.

Kur'an-ı Kerim Mü'minlerin özelliklerinden bahsederken onları şu şekillerde anlatmıştır: **"Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz..."** (Ali İmran Suresi, 110. Ayet) İyiliği yani Yüce Rabbimizin bize yapmamızı emrettiklerini, kötülüğü yani bize yasakladıklarını savunmak ve uygulamak artık günümüzde ağır bedeller ödemeye razı olan bir avuç Müslüman'ın eylemi haline gelmiştir. Çünkü

karşı tarafta demokrasi, özgürlük, çağdaşlık, laiklik gibi putlaştırılmış kavramların arkasında İslam'a ve Müslümanlara saldırmaya ve linç etmeye hazır her alanda söz sahibi kitleler vardır. Bu kitleler İslam'ın azılı düşmanları bazı Yahudi, Hristiyan, Ateist ve Materyalist küresel güçlerle temas ve işbirliği halinde dirler. Sizden en küçük bir cihad kokusu aldıklarında olanca güçleriyle legal ve illegal yollarla imha hareketine girer ve nihai sonuca gidene kadar da vazgeçmezler. İslam'ı sermaye edinmiş, din tüccarlığı yapan, dini ticarete ve siyasete alet edenler bu alana girdiklerinde başlarına gelecek olanları çok iyi bildiklerinden makamlarının, şöhret ve çıkarlarının elden gitmemesi için birbirlerini "cıızzz" diye de uyarmayı ihmal etmezler. Aslında içine düştükleri zilletin farkında olarak nefislerine mağlup olmuşlardır. **"Her nerede bulunurlarsa bulunsunlar -Allah'ın ipine ve insanların ipine (ahdine) sığınanlar başka- onlara zillet (zorluk damgası) vurulmuştur..."** (Al-i İmran Suresi, 112. Ayet)

Mü'minlerin en önemli özellikleri Yüce Kitabımızda: **"Onlar, gaybe inanır, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar."** (Bakara Suresi, 3. Ayet) diye ifade edilmiştir. "Gaybe iman", duyularımızla algılayamadığımız kalbimizle bir şeyin varlığını tasdik etmektir. Günümüzde materyalist ve seküler düşüncelerin etkisinde kalan bazı Müslümanların şöhret kazanmak amacıyla da Kur'an'da anlatılan mucizeleri akıl ve bilim yoluyla izaha çalışmaları veya bazı hükümleri konusunda tereddüt geçirerek çağımıza göre yeniden yorumlamayı tercih etmeleri çok kitap okusalar, çok kitaplar yazsalar da onların kalplerindeki hastalığa işaret etmektedir; **"Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı, onlar için acı bir azab vardır."** (Bakara Suresi, 10. Ayet) Kerim Kitabımızda anlamı açık ayetler bulunduğu gibi kapalı olanlar da vardır. Bu konuda ki muradını en doğrusu Âlim olan Rabbimiz bilir: **"Sana Kitabı indiren O'dur. O'ndan, Kitabın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: Biz ona inandık, tüm Rabbimiz'in Katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez.** (Al-i İmran Suresi, 7. Ayet)

Mü'minlerin diğer bir özelliği namazı dosdoğru kılmaları olarak Ayet-i Kerimede

buyrulmaktadır. Namazı vakti girince hemen kılmak, mümkünse cemaatle kılmak, şartlarını tam olarak yerine getirmek, rükunlarına azami riayet etmek ve namazda huşu ve hudu' içinde olmak, farzlar yanında sünnet ve nafileleri de kılmaya özen göstermek namazı dosdoğru kılmak, hakkıyla yerine getirmek demektir. Oysa günümüzde namaz konusunda ne denli gevşeklik ve sorumsuzluk gösterildiğine şahit olmaktadır. Namaz vakti girmesine rağmen işi veya uğraşı nedeniyle namazı geciktirip kerahet vaktine kadar bekleyenler, namazın rükunlarına riayet etmeden alelacele sırf kılmış olmak için kılanlar, cemaate ve camiye önem vermeyenler, içinde bulunduğumuz salgın döneminde İslam âleminde pratik örnekleri olduğu halde camide cemaatle namaz ve Cuma namazlarının kılınmamasını dert edinip bu konuda çağırda bulunmayı çare üretmeyenler; kendinizi İslam'ın terasında tartarak Müslümanlığı mı yoksa çıkarlarınızı mı ne kadar dert edindiğinizi tespit edebilirsiniz.

Bakara Suresi 10. Ayette Mü'minlerin diğer bir vasfı olarak; **"kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar."** Diye buyrulmaktadır. Aynı surede; **"Onlar ki, mallarını gece, gündüz; gizli ve açık infak ederler. Artık bunların ecirleri Rableri katındadır, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.** (Bakara Suresi, 274. Ayet) diye buyrulmaktadır. İslam'ın hâkimiyeti ve güçlenmesi için İslam'ı dert edenler asırlar boyunca camiler, mescidler, medreseler, kütüphaneler inşa etmişler ve cihad esnasında da mallarından büyük fedakârlıklarda bulunmuşlar ve ecirini yalnız Cenabı Allah'tan beklemişlerdir. İnfakin gece, gündüz, açık ve gizlice olarak ifade edilmesi de ne kadar ve ne geniş bir alana sahip olduğunu göstermektedir. İnfakta ki tek gaye ise Din gününün sahibi Yüce Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Oysa günümüzde yoksullara yapılan bazı yardımların onları ne denli rencide edecek şekilde reklam aracı olarak kullanıldığına şahit olmaktadır. Bir taraftan vatandaşlara yardım yapan hayır sahiplerinin ismi zikredilmezken, öbür taraftan televizyon ve cep telefonu kameraları ile bu yardımı kayıt altına alıp kamuoyuna servis ederek insanların sevgi ve takdiri kazanma arzusunda olma konusunda gizli şirik denilen rüyaya düşmekten hiç mi korkulmamaktadır?...DEVAMI